



Intentieverklaring palliatieve zorg / euthanasie

De zorg voor een menswaardig levenseinde is in ons woon- en zorgcentrum een belangrijke opdracht.

De verhuis naar het woonzorgcentrum, al of niet gedwongen omwille van lichamelijke of geestelijke beperkingen, betekent het verlaten van een vertrouwde omgeving. Dit heeft onzekerheid en een onvermijdelijke invloed op emotioneel vlak als gevolg.

Binnen onze opdrachtsverklaring stellen wij: *'De blaadjes staan symbool voor de bescherming en veiligheid; niet alleen door de materiele omgeving maar ook door de technische vaardigheden en vooral door een correcte houding in de begeleiding. Begeleiden betekent samen op weg gaan met respect voor de persoonlijkheid, de autonomie en de vrijheid van de bewoner: aanmoedigen zonder te betuttelen, ingrijpen waar nodig, grenzen stellen zonder te onderdrukken, een evenwicht zoeken tussen wat mogelijk en wat wenselijk is.'* Dit blijven basiswaarden in onze zorgverlening.

Er is sinds enkele jaren de wet op palliatieve zorgen, de patiëntenrechtenwet en de euthanasiewet. Het respecteren van deze wetgevingen behoort tot onze opdracht. Vanuit onze christelijke levensvisie echter staat de menswaardigheid van het stervensproces voorop. In die zin en conform onze opdrachtsverklaring *'loopt de palliatieve gedachte als een rode draad doorheen ons dagelijks denken en doen'* en geniet de palliatieve zorg absolute voorrang. Binnen dit gegeven zijn vroegtijdige zorgplanning, comfortzorg en palliatieve zorg kernbegrippen.

Van zodra de bewoner in ons woonzorgcentrum komt wonen, is er aandacht voor vroegtijdige zorgplanning en comfortzorg. Bij vroegtijdige zorgplanning is het de bedoeling dat de bewoner en/ of zijn familie actief kunnen meebeslissen over de zorgen in de laatste levensfase. Respect voor de individuele persoon, het erkennen van zijn autonomie en het zelfbeschikkingsrecht in relatie met zijn omgeving, zijn basiswaarden. Wanneer behandelingen niet meer tot genezing leiden, wordt na multidisciplinair overleg (met huisarts, CRA, medewerkers verzorgend team en animatieteam, ...) overgegaan tot comfortzorg waarbij we rekening houden met de wensen van de bewoner en diens familie. Het welbevinden en de mogelijkheid om in de vertrouwde omgeving te blijven in de laatste levensfase zijn voor ons van primordiaal belang. Ook comfortzorg kent zijn beperkingen. Desgevallend en in overleg met alle betrokkenen wordt dan overgegaan naar palliatieve zorg. Alle zorg is gericht op het verlichten van pijn en lijden waarin de palliatieve sedatie een belangrijk aandeel kan hebben.

Indien een bewoner de vraag naar euthanasie stelt dan gaan we hier zeer ernstig mee om. Elke zorgvraag, zo ook de vraag naar euthanasie, vraagt diepgaande communicatie en overleg met alle betrokkenen in het zorgproces. Euthanasie is de keuze van de bewoner. In dit geval gaan we over naar een medisch-ethische besluitvorming waarin overleg met alle betrokkenen (bewoner en zijn familie/vertegenwoordiger, de huisarts, het verzorgend team,) een zeer belangrijke plaats inneemt. Wanneer voor de bewoner deskundige en liefdevolle zorg niet toereikend zijn en hij, na grondig overleg, toch de voorkeur geeft aan euthanasie, dan zullen wij als instelling met alle betrokkenen zoeken naar de meest menswaardige oplossing die in deze situatie kan geboden worden.

We willen als instelling:

- een cultuur van eindigheid respecteren door ruimte te geven aan sterven en rouwen zodat afscheid kan genomen worden van onze medemens.
- ondersteuning bieden aan onze medewerkers zodat zij op accurate wijze deskundige en liefdevolle zorg kunnen verlenen.
- therapeutische verbetering en overbodige behandelingen weren en werken met individuele doelstellingen voor elke bewoner in diens laatste levensfase.

Vanuit deze visie garanderen wij een optimale zorg aan onze bewoners waarbij deskundigheid en liefdevolle, warme zorg hand in hand gaan.